



MEET ROB

Een eigen eiland spreekt zeer tot de verbeelding en er zijn maar weinig mensen die zich kunnen beroepen op het feit dat zij een eiland bezitten. Access sprak met een echte eilandbezitter. Waarom? Omdat deze trotse eigenaar van zijn eiland een waar kiteboardparadijs aan het maken is.

Geen snelle Jelle, maar een razende Rob. Rob van Lotringen (45) is vastgoedhandelaar en fanatiek kiteboarder in Brazilië en heeft meestal maar een minuutje nodig om te beslissen of iets een hit kan worden of niet. Ook over de aanschaf van een heus eiland, Ilha do Guajirú, in Brazilië hoefde hij niet lang na te denken.

Rob: “Ik heb drie jaar geleden al mijn twintig-jaar-achtereen-gemiste-vakanties in één keer opgenomen. Ik was toe aan iets anders en wilde eens goed nadenken over wat ik verder in mijn leven ging doen. Daarnaast wilde ik vooral goed leren kiteboarden. Ik ben daar namelijk in 2005 mee begonnen en werd direct door het virus besmet. Ik voelde ook dat dit niet iets was om af en toe te doen en wilde het echt goed leren. Dat is aardig gelukt. Ik ben een radicale kiteboarder. Dat komt voornamelijk omdat ik niet bang ben aangelegd. Niet in zaken en ook niet in sport. De eerste vier maanden van 2005 pendelde ik heen en weer tussen Egypte, Isla Margarita en Brazilië. Toen ik eenmaal een paar keer in Brazilië was geweest, begon er zich in mij iets te ontpoppen. Ik zag de vele mogelijkheden aldaar en richtte een vastgoedbedrijf op. ‘BEACHLIFE Imóveis do Brasil Ltda.’, een bedrijf, dat belegt en handel drijft in grond en huizen in noordoostelijk Brazilië. Vanaf dat moment woonde ik dus zo’n vier á vijf maanden per jaar in een heerlijk windy kiteparadijs, te midden van de gezellige, informele Brazilianen.”

En toen twee jaar later zag je dat eiland en dacht je: ‘kom laat ik het eens kopen?’ “Ja, zo ging het wel ongeveer, haha. Ik hoefde echt niet lang na te denken en binnen tien minuten gaf ik het een ‘go’. Ik twijfelde geen seconde. Ik zag meteen de enorme, cruciale verschillen met andere plaatsen in Brazilië. Guajirú heeft strand aan twee kanten van de lagune, die enorm is. de grootste van heel noord-oostelijk Brazilië. Je ziet over de lengte niet eens de overkant!

Direct daarbuiten ligt achter de duinen de zee met vette golven van dik twee meter hoog. Op de Secret Spot kun je zelfs in één rak oversteken van de lagune – met het spiegelgladde water – naar de zee met golven en totaal andere omstandigheden. Op talloze andere plekken kun je verder over de duinen met je kite in je hand naar de zee lopen. En het waait er altijd een knoopje of drie, vier meer dan in bijvoorbeeld Cumbuco.”

Ilha do Guajirú wordt omschreven als een ecologisch eiland. Waarom?

“De ingrediënten daarvoor liggen in het verleden, in de natuur. Door het rijkelijk aanwezige water (de rivier, de lagune en de zee) zijn er goede groeiomstandigheden, werkelijk alles schiet als kool uit de grond. Door die natuur, zijn de ingrediënten op Guajirú al meteen erg ‘ecologisch’. Het is het echt een droomeiland, heel groen en idyllisch. Vandaar dat we daar op voort willen borduren. Ecologisch bouwen. Hout gebruiken in plaats van steen. Palmbladeren in plaats van dakpannen. En liever kleine projecten, pousada’s of condominiums bouwen van vier of zes wooneenheden. Van telkens andere architectuur. Dat maakt het mooier en gezelliger.”

Rob heeft het op het moment stervensdruk. Tijd om te kiteboarden in Nederland heeft hij deze keer amper. Maar dat maakt hem niet zoveel uit. Hij staat liever in Brazilië p het water. “Ik heb geen zin meer in een wetsuit en choppy omstandigheden. En ik heb op dit moment haast geen tijd. Maar dat geeft niet hoor, dat was de bedoeling. Ik wil binnen drie jaar Cumbuco voorbij zijn gestreefd. En dat gaat gebeuren, want ik kan heel veel sturing geven aan het eiland, omdat ik alles in mijn bezit heb. Ik heb reeds een hoop lawaai gemaakt en dat werpt zijn vruchten af. We hebben al erg veel geïnteresseerden. Ik hoop wel dat ik een beetje aan kiteboarden toe kom. Ik begin me daar inmiddels ernstig zorgen over te maken, haha.”

“PS. ik hoop dus dat iedereen even komt kijken en zijn tricks komt bijshaven op Guajirú. Check voor meer informatie de Official Tourist Site of Ilha do Guajirú:

www.ilha-do-guajiru.com of www.theflatwatersea.com